



## SAVE THE DATE : 01.04.2023 VOORT – HEERS - HEKS

LAUREAATBEZOEK VAN DE PRIJS GRAAF THIERRY DE LOOZ CORSWAREM  
2022, LANGS DE OUDE ROMEINSESTEENWEG.  
EEN OPMERKELIJKE HISTORISCHE TRIO!



*Voor deze uitstap bevelen we het parcours met een autobus te volgen. We spreken af aan het Brussel Centraal Station, met een stop ter hoogte van Heverlee op de E40.*

### **Presentatie door mevrouw Chris De Maegd**

De drie sites die we bezoeken, liggen in de provincie Limburg en behoorden tot het graafschap Loon, dat pas bij het prinsbisschop Luik werd gevoegd in de 15<sup>de</sup> eeuw na een lange oorlog en de uiteindelijke verwoesting van de belangrijkste burcht van de graven van Loon in Brustem (de ruïne bestaat nog).

Het parcours brengt ons in Haspengouw in de buurt van de Romeinse steenweg, een voor de verspreiding van het christendom, de landbouw, en de handel belangrijke verbinding, al van in de oudheid. Dankzij de zeer vruchtbare grond ontstonden links en rechts van de Romeinse steenweg, grote landbouwuitbatingen die met de eeuwen en parallel met de feodaliteit evolueerden tot de zetel van een heerlijkheid en later tot de kastelen van vandaag. Hex is daarop een uitzondering want het kasteel is pas in de late 18<sup>de</sup> eeuw als privé-jachtpaviljoen gebouwd door de prins-bisschop van Luik, en groeide nadien uit tot kasteeldomein. Kasteel Hex illustreert de typische Franse wooncultuur, die in gans Europa het na te volgen model was, inclusief de aansluitende tuinaanleg.

In Voort bestaat het kasteel niet meer, want na een inslag van een brandende bommenwerper werd het afgebroken en heeft men de bijgebouwen heringericht als woning. Het park en de tuinen zijn

echter gebleven en werden na decennia verwaarlozing door de huidige eigenaar schitterend gerenoveerd en nieuw leven ingeblazen. De tuinkunstgeschiedenis en de ecologiënden hem als inspiratie, maar zijn zeer persoonlijke interpretatie van de traditionele tuinelementen is verbleven van een slaafse kopie. Het resultaat is verbazingwekkend.

Het kasteel van Heers is een voorbeeld van een geëvolueerde middeleeuwse burcht die in haar architectuur nog belangrijk defensieve architecturale kernen behouden heeft: gesloten gevels, open naar de binnenplaats, ophaalbrug, gracht ... Het is ook een illustratie van de vroegere neerhopperhofstructuur, een kenmerkend patroon waar het neerhof of boerderij voorafgaat aan het opperhof of kasteel. In de 19<sup>de</sup> eeuw werd deze ook defensieve structuur doorbroken en werd het kasteel omgeven door een ruim park, getekend door Louis Fuchs, toen een gevierde parkontwerper in de landschappelijke stijl.

De kastelen en grote boerderijen in Haspengouw spelen als culturele bijdrage een specifieke rol in het landschap en moeten ons aanzetten er zorgvuldig mee om te gaan en ze te koesteren.

#### Praktische informatie:

- 9u stipt: vertrek met autobus Centraal Station (Loxumstraat)
- 10u-13u30 : Ontvangst in Voort bij de Heer en Mevrouw Lionel le Hardÿ de Beaulieu, laureaten van de Prijs der Historische Woonsteden & Tuinen Thierry de Looz-Corswarem 2022, voor het bezoek aan het park. Het voormalige kasteel op deze zeer oude site werd herbouwd van na een brand na de Tweede Wereldoorlog. Een bijzondere wandeling langs de stervormige paden, de vistas, rond de vijver en uiteraard de gelegenheid om de prachtige bloembollen en de collectie topiaries te bewonderen.
- Het bezoek zal gevolgd worden door een heerlijke picknick in de « Tornaco Hoeve »
- 14u : Aankomst aan het kasteel van Heers. Deze woonstede wordt terecht beschouwd als een van de meest prestigieuze kastelen van ons land. Na een lang verval in de tweede helft van de 20e eeuw werd het kasteel in 2007 aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 2017 wordt het eigendom beheerd door Herita: een restauratieproject, een nieuwe inrichting van het park, levendige en interactieve bezoeken om ons de geschiedenis te laten beleven en voelen!
- 16u : Een thee in het kasteel van Heks bij Graaf en Gravin Ghislain d'Ursel... Zoals altijd zal hun ontvangst bekoorlijk zijn en zullen we deze keer de lente kunnen proeven te midden van de bloeiende bollen.  
Vertrek van de terugreis om 17u15.

Prijs van de dag:

Leden 125€ niet-leden : 150€ (reis met de bus, bezoeken en lunch inbegrepen);

Gelieve u eerst via mail of telefoon in te schrijven. Uw betaling zal de inschrijving bevestigen. Daar het aantal plaatsen beperkt tot 30 personen is, verzoeken we u ons te verwittigen mocht u onverwachts verhinderd zijn.

Alvast dank om uw betaling te willen overschrijven op de rekening van de Vereniging BE04 3100 0112 9431 met de melding van uw naam en de datum van het bezoek.

Hopelijk zien wij jullie talrijk terug op zaterdag 1 april e.k.

Met hartelijke groeten,  
Louise van de Werve

AAUB : 02 644 5005 OU via mail : [louisevandewerve@historische-woonsteden.be](mailto:louisevandewerve@historische-woonsteden.be)